



twitter Joris  
Volg de chef van de redactie Oss

oss en omst

• 0 zaterdag 18

### DORPEN AAN DE RIVIER

In een feestelijke raadsvergadering afgelopen donderdag is het boek 'Dorpen aan de rivier' gepresenteerd. Op deze pagina een kleine fotoselectie uit dit Lithse afscheidsboek.



Kessel

Niek van Oorschot (1903-1979) uit Kessel was NCB-voorzitter, gildehoofdman, rentmeester en cafébaas. Foto: zijn schoonnader Frans van de Ven en diens dochter Milen (met hondje). Namen van de andere dames zijn onbekend.



Lithoijen

Zeeschip De Vier Gebroeders, voor altijd verbonden met Lithoijen.



Oss en Lith

De os neemt de snoek op zijn hoorns. Illustratie van Iris Bongers.



Teeffelen

Pastoor Leonard van Steeuwen van het dorp Teeffelen, een man die zich kon opwinden over haakkomers in de kerk en over verse bloemen.



Lith

'Moderne' bus van Maasland Tours, begin jaren zestig. Met Jan Smits jr.



Oijen

De kruidenierswinkel van bakker Van Oss in Oijen. Anna en Lena van Oss achter de toonbank. Rechts Hank van Oss als jongefje van een jaar of tien. Hank van Oss woont nu in de vroegere bakkerij/winkel. De foto is van begin jaren vijftig.



Lith

Grada van Sonsbeek-de Jong uit Lith is net koninklijk onderscheiden en ontroerd. Burgemeester Sjoukje Haasjes houdt haar eens stevig vast.



Lith

Voorzitter burgemeester van de gemeente Lith (van 1995-2004) Ria van Hoek-Martens, fliest met veel plezier op een echte Lithse bakkers.

De pastoor zei dat parochianen zo zeurden over ramen die door de vliegende bom waren vernield. Vijf minuten later lagen alle ramen van de pastorie aan diggelen.

Uit het verhaal over pastoor Leon van Steeuwen van Teeffelen

Dé uitspraak van Willem Janssen was: „Mond dicht of ge gaat den dijk op“. Dat gold al voor de schippers, en later ook voor de chauffeurs op de autobussen.

Uit het verhaal over de ontwikkeling van openbaar vervoer en Maasland Tours