



Onder de loep

door Loepkijker

Lithoijen's Familiealbum

Een jaar is Frans Heeren uit Lithoijen nu bezig met het verzamelen van oude foto's van het dorp. Het begon er eigenlijk mee dat hij afbeeldingen nodig had voor de Kroniek van Lithoijen in het Remigiusmuseum. „Maar ik kreeg veel meer dan nodig”, zegt Frans. Dus bedacht hij het plan om er een project van te maken, zoals hij met meer onderwerpen gewend is te doen, en deed een foto-oproep. Nou, dat heeft hij geweten.

Intussen is 'de collectie' van wat mensen hebben aangedragen gegroeid tot vijf fotoboeken van in totaal 250 pagina's. Soms met één foto erop, soms met een collage van meerdere prenten. „En dan ga ik naar Rikie”, wijst Heeren op zijn *partner-in-crime* Rikie de Vries. Zij loopt alle onderschriften na, zorgt voor aanvulling waar het kan en correctie waar het nodig is. Want Rikie, zo'n beetje een wandelend geheugen, weet erg veel van Lithoijen.

Vijf A4-boekwerken geven een aardige indruk wat Frans Heeren tot stand heeft gebracht. Rikie zegt dat hij er zowat een dagtaak aan heeft. De A4-formaten noemt hij 'kladwerk', praatstukken waar bijgeschreven kan worden wanneer iemands geheugen weer nieuwe

namen van geportretteerde situaties prijsgeeft.

Bert Bouwens, zoon van de vroegere schoolmeester in het dorp, veraste de zoekers met 250 glazen foto-negatieven die zijn vader tussen 1910 en 1930 had gemaakt.

„Een unicum. Ze vullen de geschiedenis van Lithoijen aan”, zegt Rikie. Frans: „Het zijn foto's die nog nooit naar buiten zijn gebracht.”

Maar daar gaan Heeren en Heemkundekring Maasdorpen verandering in brengen met een foto-expositie in april en mei. Lithoijen's Familiealbum heet de tentoonstelling die dan te zien is in de Koenraadtzaal naast de kerk in

Lithoijen. Data: vrijdag 30 april tot en met zondag 2 mei, en vrijdag 14 tot en met zondag 16 mei van 10 tot 17.00 uur. Die dagen is ook het Remigiusmuseum bovenin de kerk geopend. De entree is gratis.

Wat bezoekers gaan zien zijn honderden foto's op 250 A3-formaten, keurig op panelen aangebracht.

Wie slecht ter been is, kan aan tafel dezelfde collectie in vijf A3-fotoboeken inzien. Heeren maakt nog Ansichtkaarten en een verjaardagskalender, en posters waarop de expositie wordt aangekondigd. Verder komt er een gedichtenbundel waarin Ossenaar Pieter de Laat zijn oude dorp zijn liefde betoont.



Frans Heeren is bezig met de voorbereidingen van de expositie van veelal unieke foto's van het dorp Lithoijen.

foto Ruud Rogier